

## Formandens ( Bestyrelsens ) beretning ved Generalforsamlingen , 14. februar 2009

### 1) *Præsentation af bestyrelsen:*

Ole Søndergaard, Ole Knudsen, Irene, Søren, Jaqueline og undertegnede.

På bestyrelsens vegne vil jeg fortælle om året der gik.

Vi valgte fra start af, at konstituere os med 2 bestyrelses repræsentanter i stedet for en formand. Dette, syntes vi selv, har fungeret rigtig godt. Faktisk så godt, at nogle af os har valgt at tage endnu et år med spændende og udfordrende opgaver.

Vi har hver især haft nogle ansvarsområder som, som vi har forsøgt at varetage efter bedste evne, og vi syntes vi opnåede de fleste mål og prioriteter vi satte os for, da vi startede op i 2008, halvdelen af os meget grønne inden for bestyrelses arbejde. Og vi har haft nogle utrolig hyggelige og sjove aftner sammen i løbet af året i bestyrelses regi. Man skal huske på at levne plads til det sociale samvær, og det må man sige der har været også.

Selvfølgelig er det ikke alt som kan lykkes, næsten uanset hvor meget, man anstrenger sig og brain-stormer. Vi forsøgte fra start af at løse problematikken omkring at få gang i en "junior-afdeling", vi overtog hvad der viste sig at være en "hot" sag. Men vi måtte se i øjnene at vi ikke selv bliver yngre, og dermed selv er med til at alders gennemsnittet er stigende, så det viste sig at være en "not" sag. Så det ville stadig være dejligt med nogle nye og yngre kræfter, bl.a. i bestyrelsen.

Midt i perioden valgte vi at gøre "Tovholder tjansen" nemmere at forholde sig til, ved at indføre deciderede kontaktpersoner i hver aktivitetsgruppe i stedet. Vi blev kloge på, at det ikke er let at "komitte" sig i en gruppe hvad enten det er ny idé, eller en eksisterende gruppe, hvis man på forhånd føler hele ansvaret hviler på ens skuldre.

Vi mente også at det var vigtig for alle at vide hvad vi egentlig fik tiden til at gå med i bestyrelsen, udover at prøvesmage div. Oste og rødvine.... Så fra oktober måned har navne-censurerede mødereferater kunnet læses på vores hjemmeside under menuen " mødereferater".

I 2008 kunne vi sige goddag til en del nye medlemmer, men også farvel til en del gamle. Så vi har kunnet konstatere at vores medlemstal forbliver stabilt, og det er jo dejligt.

Så i talende stund ser medlemstallet sådan ud:

Med følgende kønsfordeling:

110 kvinder
89 mænd

Vi har i foreningen også en rigtig god økonomi, og dette kan vi alle være stolte af, og takke vores formidable kasserer Søren, som har formået at holde styr på alle indbetalinger, selv når de har været stort set uidentificerbare. Og kun lave ubetalinger med måde.

Vi har valgt ikke at have egne lokaler, men har i de sidste par år fået faste tilholdssteder ved større arrangementer, så alle efterhånden er bekendt med Højby Forsamlingshus og Hus 88. Men skulle drømmen om et stadig voksende medlemstal gå i opfyldelse, er det vel ikke umuligt at SRC Odense også en skønne dag kan prale af at have sit eget domicil. Og dermed også få mulighed for at holde flere fester og medlemsaftner af forskellig størrelse.

Indtil da er Carlsen's absolut blevet samlingsstedet hver fredag, og vi fylder efterhånden et helt lokale op helt for os selv. Og det er rar fornemmelse at kunne møde op på Carlsens og blive genkendt og budt velkommen af personalet på stedet, selv når man er ny i foreningen.

Af nye aktiviteter i 2008 kan nævnes Svømning, Whist, MC klub og "Løb med avisen" og dette viser tydeligt at der ingen grænser er for indholdet af en aktivitet. Flere medlemmer har også fundet sammen om helt spontane arrangementer, så som "grill og hygge på terrassen" og det er jo netop dét det hele handler om. At vi finder sammen omkring de ting vi finder rare og hyggelige, og udnytter det netværk vi i foreningen skaber sammen. Så har man en god idé, så er det bare med at komme ud med den. Lige et lille citat: *Det er ikke fordi ting er vanskelige, vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, ting er vanskelige.*

Vi bør alle være med til at udbrede konceptet Single Rock Café. At det handler om at skabe et netværk at dele sine interesser med. I tidernes morgen var foreningens mål at synliggøre singlelivet som i udbredt grad blev gemt væk ved eneballer o.lign. I dag er singlelivet mere end synliggjort, bl.a via medierne, dog i en kedelig retning, hvor der fokuseres mere på at gå ud og score den eneste ene, og helst på nettet, frem for at synliggøre vigtigheden af at have et netværk af venner og aktivitetsfæller. Så har du en kollega, et familiemedlem eller specielt et net-bekendskab, så vær med til at fortælle, at livet ikke går i stå fordi man er blevet single, og eneste vej er at gemme sig på internettet, hvilket mere og mere er tidens tendens. Og det handler ikke om at kunne lave mad, eller danse eller på anden måde have specielle evner. Det handler om at komme ud i det virkelige liv og møde ligesindede, at få nye oplevelser sammen med. Så skal den eneste ene såmænd nok komme ved siden af lige pludselig.

Når vi nu er ved netop aktiviteter vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke alle de dynamiske medlemmer, som gennem det forløbne år har medvirket til at holde gang i hjulene.  
Tak til: Helle og Bertel for at guide nye medlemmer ind i foreningen. Det er utrolig vigtig at blive taget godt imod når man kommer ind i en forening.  
Tak til Hanne for hendes kreative evner i kreativ gruppen.  
Tak til Lene i sy gruppen.  
Tak til vandhundene Torben og Anne-Grethe for at sætte en ny sund aktivitet i gang.  
Tak til Inge, Sanni, Niels, Reni, Leif, Robert og Torben for nogle hyggelige og rare SRC-gruppe arrangementer både udendørs og indendørs.  
Tak til Thomas for energisk at holde både bowlingkugler og golfbolde i luften.  
Tak til Richardt for din aktivitet inden for Badmintonen.  
Tak til Lene og Jaqueline, som stille og rolig sammen med en masse pool glade medlemmer er ved at overtage alle bordene på Sharks når der er pool aftner.  
Tak til Mona, som med sin fantastiske evne udi koordinering har fået nogle dejlige fester op at stå sammen med Helle, Klaus, Ole og undertegnede.  
Tak til Lise-Lotte for at udbrede lidt kultur mellem rækkerne.  
Tak til Helle for at starte løbegruppen op og sprede nyheder ved samme lejlighed.  
Tak til Søren Black, Anette Andersen og Susan Larsen for Biografgruppen.  
Tak til Berit for Bog og Debat gruppen.  
Tak til Sussi for at varetage Naturgruppen efter at have overtaget tøjlerne fra Ole Kastberg, som selvfølgelig også skal have stor tak.  
Tak til Søren for praktikergruppen, som jeg for god ordens skyld skal understrege ikke består af single rockere som er i praktik...;-)  
Og så skal det selvfølgelig også siges, at ingen af vores gode aktiviteter kunne løbe rundt hvis ikke der var en masse medlemmer til at deltage i dem og bakke op om initiativerne.  
Sidst, men ikke mindst, tak til vores webmaster og nyhedsskribent Erling, som hver uge, på sin egen informative og spøjse måde, får holdt alle nyhedsabonnenter opdateret med hvad der rør sig i foreningen og udenfor.

Uden alle disse initiativrige kontaktpersoner samt tro hjælpere ville der ikke være nogen forening.  
Alle kontaktpersoner samt nye og gamle bestyrelsesmedlemmer indbydes traditionen tro til en komsammen med spisning.

Irene og jeg havde den store oplevelse at komme til Landsmøde d. 28. 9. 08.  
Det var en meget spændende opgave for os, da vi ved dette møde skulle deltage i årets store debat emne og beslutningstagen, nemlig overdragelsen af navnet Single Rock Café, samt stiftelsen af SRC Danmark. Vi havde brugt mange timer i bestyrelsen forud for dette landsmøde, med at gennemgå vedtægter og paragraffer, så vi følte os vældig velforbredte da vi drog af sted. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvad overdragelsen af navn samt stiftelse af SRC Danmark går ud på, da vi har den store fornøjelse af at have Kjeld Løvqvist, formand for SRC Danmark, hos os i aften, og han vil fortælle alt om SRC Danmark og besvare de spørgsmål der måtte være.  
Men Irene og jeg tog fra landsmødet og var en dejlig oplevelse rigere, og det var lærerigt og spændende at høre om hvilke tiltag og nye aktiviteter der er i de forskellige lokal afdelinger. Og så mødte vi en masse skønne mennesker, som vi holder kontakt til stadigvæk. Bl.a via Facebook, hvor der er oprettet en Single Rock Café gruppe.

Til sidst vil jeg opfordre alle til at overveje at træde med ind i bestyrelsen eller eksisterende aktivitetsgrupper. Jeg kan for min del fortælle at jeg var rædselsslagen da jeg trådte ind i bestyrelsen for et år siden og før da festudvalget. Jeg var sikker på at " det duer jeg ikke til"...."det skal man have prøvet før" o.s.v. Men igen...jeg har fået en masse opbakning og hjælp, og det er jo netop det et netværk er til for. At støtte og bakke op omkring dét vi tror er svært. Og det har været super sjovt og lærerigt og jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende i det forløbne år på en anden måde end jeg eller ville.

Formandens ( Bestyrelsens ) beretning ved Generalforsamlingen , 14. februar 2009

- 1) *Præsentation af bestyrelsen:*  
Ole Søndergaard, Ole Knudsen, Irene, Søren, Jaqueline og undertegnede.

På bestyrelsens vegne vil jeg fortælle om året der gik.  
Vi valgte fra start af, at konstituere os med 2 bestyrelses repræsentanter i stedet for en formand. Dette, syntes vi selv, har fungeret rigtig godt. Faktisk så godt, at nogle af os har valgt at tage endnu et år med spændende og udfordrende opgaver.  
Vi har hver især haft nogle ansvarsområder som, som vi har forsøgt at varetage efter bedste evne, og vi syntes vi opnåede de fleste mål og prioriteter vi satte os for, da vi startede op i 2008, halvdelen af os meget grønne inden for bestyrelses arbejde. Og vi har haft nogle utrolig hyggelige og sjove aftner sammen i løbet af

året i bestyrelses regi. Man skal huske på at levne plads til det sociale samvær, og det må man sige der har været også.

Selvfølgelig er det ikke alt som kan lykkes, næsten uanset hvor meget, man anstrenger sig og brain-stormer. Vi forsøgte fra start af at løse problematikken omkring at få gang i en "junior-afdeling", vi overtog hvad der viste sig at være en "hot" sag. Men vi måtte se i øjnene at vi ikke selv bliver yngre, og dermed selv er med til at alders gennemsnittet er stigende, så det viste sig at være en "not" sag. Så det ville stadig være dejligt med nogle nye og yngre kræfter, bl.a. i bestyrelsen.

Midt i perioden valgte vi at gøre "Tovholder tjansen" nemmere at forholde sig til, ved at indføre deciderede kontaktpersoner i hver aktivitetsgruppe i stedet. Vi blev kloge på, at det ikke er let at "komitte" sig i en gruppe hvad enten det er ny idé, eller en eksisterende gruppe, hvis man på forhånd føler hele ansvaret hvilere på ens skuldre.

Vi mente også at det var vigtig for alle at vide hvad vi egentlig fik tiden til at gå med i bestyrelsen, udover at prøvesmage div. Oste og rødvine.... Så fra oktober måned har navne-censurerede mødereferater kunnet læses på vores hjemmeside under menuen " mødereferater".

I 2008 kunne vi sige goddag til en del nye medlemmer, men også farvel til en del gamle. Så vi har kunnet konstatere at vores medlemstal forbliver stabil, og det er jo dejligt. Så i talende stund ser medlemstallet sådan ud:

Med følgende kønsfordeling:                    110 kvinder  
   89 mænd

Vi har i foreningen også en rigtig god økonomi, og dette kan vi alle være stolte af, og takke vores formidable kasserer Søren, som har formået at holde styr på alle indbetalinger, selv når de har været stort set uidentificerbare. Og kun lave ubetalinger med måde.

Vi har valgt ikke at have egne lokaler, men har i de sidste par år fået faste tilholdssteder ved større arrangementer, så alle efterhånden er bekendt med Højby Forsamlingshus og Hus 88. Men skulle drømmen om et stadig voksende medlemstal gå i opfyldelse, er det vel ikke umuligt at SRC Odense også en skønne dag kan prale af at have sit eget domicil. Og dermed også få mulighed for at holde flere fester og medlemsaftner af forskellig størrelse.

Indtil da er Carlsen's absolut blevet samlingsstedet hver fredag, og vi fylder efterhånden et helt lokale op helt for os selv. Og det er rar fornemmelse at kunne møde op på Carlsens og blive genkendt og budt velkommen af personalet på stedet, selv når man er ny i foreningen.

Af nye aktiviteter i 2008 kan nævnes Svømning, Whist, MC klub og "Løb med avisen" og dette viser tydeligt at der ingen grænser er for indholdet af en aktivitet. Flere medlemmer har også fundet sammen om helt spontane arrangementer, så som "grill og hygge på terrassen" og det er jo netop dét det hele handler om. At vi finder sammen omkring de ting vi finder rare og hyggelige, og udnytter det netværk vi i foreningen skaber sammen. Så har man en god idé, så er det bare med at komme ud med den. Lige et lille citat: *Det er ikke fordi ting er vanskelige, vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, ting er vanskelige.*

Vi bør alle være med til at udbrede konceptet Single Rock Café. At det handler om at skabe et netværk at dele sine interesser med. I tidernes morgen var foreningens mål at synliggøre singlelivet som i udbredt grad blev gemt væk ved eneballer o.lign. I dag er singlelivet mere end synliggjort, bl.a. via medierne, dog i en kedelig retning, hvor der fokuseres mere på at gå ud og score den eneste ene, og helst på nettet, frem for at synliggøre vigtigheden af at have et netværk af venner og aktivitetsfæller. Så har du en kollega, et familie-medlem eller specielt et net-bekendskab, så vær med til at fortælle, at livet ikke går i stå fordi man er blevet single, og eneste vej er at gemme sig på internettet, hvilket mere og mere er tidens tendens. Og det handler ikke om at kunne lave mad, eller danse eller på anden måde have specielle evner. Det handler om at komme ud i det virkelige liv og møde ligesindede, at få nye oplevelser sammen med. Så skal den eneste ene såmænd nok komme ved siden af lige pludselig.

Når vi nu er ved netop aktiviteter vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke alle de dynamiske medlemmer, som gennem det forløbne år har medvirket til at holde gang i hjulene.

Tak til: Helle og Bertel for at guide nye medlemmer ind i foreningen. Det er utrolig vigtig at blive taget godt imod når man kommer ind i en forening.

Tak til Hanne for hendes kreative evner i kreativ gruppen.

Tak til Lene i sy gruppen.

Tak til vandhundene Torben og Anne-Grethe for at sætte en ny sund aktivitet i gang.

Tak til Inge, Sanni, Niels, Reni, Leif, Robert og Torben for nogle hyggelige og rare SRC-gruppe arrangementer både udendørs og indendørs.

Tak til Thomas for energisk at holde både bowlingkugler og golfbolde i luften.

Tak til Richardt for din aktivitet inden for Badmintonen.

Tak til Lene og Jaqueline, som stille og rolig sammen med en masse pool glade medlemmer er ved at overtage alle bordene på Sharks når der er pool aftner.

Tak til Mona, som med sin fantastiske evne udi koordinering har fået nogle dejlige fester op at stå sammen med Helle, Klaus, Ole og undertegnede.

Tak til Lise-Lotte for at udbrede lidt kultur mellem rækkerne.

Tak til Helle for at starte løbegruppen op og sprede nyheder ved samme lejlighed.

Tak til Søren Black, Anette Andersen og Susan Larsen for Biografgruppen.

Tak til Berit for Bog og Debat gruppen.

Tak til Sussi for at varetage Naturgruppen efter at have overtaget tøjlerne fra Ole Kastberg, som selvfølgelig også skal have stor tak.

Tak til Søren for praktikergruppen, som jeg for god ordens skyld skal understrege ikke består af single rockere som er i praktik...;-)

Og så skal det selvfølgelig også siges, at ingen af vores gode aktiviteter kunne løbe rundt hvis ikke der var en masse medlemmer til at deltage i dem og bakke op om initiativerne.

Sidst, men ikke mindst, tak til vores webmaster og nyhedsskribent Erling, som hver uge, på sin egen informative og spøjse måde, får holdt alle nyhedsabonnenter opdateret med hvad der rør sig i foreningen og udenfor.

Uden alle disse initiativrige kontaktpersoner samt tro hjælpere ville der ikke være nogen forening.

Alle kontaktpersoner samt nye og gamle bestyrelsesmedlemmer indbydes traditionen tro til en komsammen med spisning.

Irene og jeg havde den store oplevelse at komme til Landsmøde d. 28. 9. 08.

Det var en meget spændende opgave for os, da vi ved dette møde skulle deltage i årets store debat emne og beslutningstagen, nemlig overdragelsen af navnet Single Rock Café, samt stiftelsen af SRC Danmark. Vi havde brugt mange timer i bestyrelsen forud for dette landsmøde, med at gennemgå vedtægter og paragraffer, så vi følte os vældig velforberedte da vi drog af sted. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvad overdragelsen af navn samt stiftelse af SRC Danmark går ud på, da vi har den store fornøjelse af at have Kjeld Løvqvist, formand for SRC Danmark, hos os i aften, og han vil fortælle alt om SRC Danmark og besvare de spørgsmål der måtte være.

Men Irene og jeg tog fra landsmødet og var en dejlig oplevelse rigere, og det var lærerigt og spændende at høre om hvilke tiltag og nye aktiviteter der er i de forskellige lokal afdelinger. Og så mødte vi en masse skønne mennesker, som vi holder kontakt til stadigvæk. Bl.a via Facebook, hvor der er oprettet en Single Rock Café gruppe.

Til sidst vil jeg opfordre alle til at overveje at træde med ind i bestyrelsen eller eksisterende aktivitetsgrupper. Jeg kan for min del fortælle at jeg var rædselsslagen da jeg trådte ind i bestyrelsen for et år siden og før da festudvalget. Jeg var sikker på at " det duer jeg ikke til"...."det skal man have prøvet før" o.s.v. Men igen...jeg har fået en masse opbakning og hjælp, og det er jo netop det et netværk er til for. At støtte og bakke op omkring dét vi tror er svært. Og det har været super sjovt og lærerigt og jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende i det forløbne år på en anden måde end jeg eller ville.